

Jan werd 65

Geen groot pensioensfeest, maar...

Jan had zijn ontgoocheling al vaak uitgesproken. Die verdomde coronacrisis stuurde alle plannen in de war. 2020 zou zijn feestjaar worden. Het jaar dat hij 65 werd en dat wou hij vieren. Met héél veel mensen. Met zijn familie en iedereen die hem dierbaar is, met de medewerkers van Limoco, met vrienden, klanten, leveranciers en relaties. Dat feest kon niet doorgaan en Jan stak niet onder stoelen of banken hoe jammer hij dat vond.

Wat Jan niet wist, was dat zijn familie zijn 65ste verjaardag toch alles behalve onopgemerkt zou laten voorbij gaan. Ze smeedden een ander plan... Samen met 2 bijzondere dames, Lisette en Dolly.

Lisette, echtgenote van Jan, is ook zijn eeuwige steun en toeverlaat. Maar wie is Dolly? Het is de rood-witte 2PK die Jan vorig jaar aan Lisette cadeau deed voor haar verjaardag. Zij had zo'n 2PK als eerste autootje in 1987. Het type heette 'Dolly' en er zijn ooit maar 500 exemplaren van geproduceerd. Jan had er nog ééntje gevonden in Duitsland en liet hem restaureren. Die auto zou hem nu een bijzondere reis bezorgen!

Op 14 juli brachten Tim en Pieter, Jan en Lisette naar Brussel-Zuid. Daar kregen ze 16 enveloppes overhandigd. Elke avond mochten ze één omslag openen, met daarin telkens de planning voor de volgende dag. De eerste enveloppe stuurde hen met de Thalys naar Parijs, vervolgens met de TGV naar Nantes en met de taxi naar het hotel in Pornichet, vlak aan de kust. Bij het hotel werden ze opgewacht door... Dolly, die hen de komende 15 dagen naar hun volgende bestemmingen zou brengen. De start van een ongelofelijke reis, waar nog enkele verrassingen op hen wachtten!



14/7
Aankomst in Pornichet
waar Dolly klaar stond voor een
onvergetelijke reis

15/7
257 km naar Fouesnant

18/7
223 km naar Plouibazlanec

16-17/7
230 km naar Conquet, bezoek aan Brest

19/7
187 km naar
Mont-Saint-Michel,
met overnachting op
het eiland.
Bezoek aan Saint-Malo,
hetgeen ook de eerste
reis was samen in 1978!



Via Zierikzee (28/7 - 230 km)
en Kasterlee (29/7) eindigt deze schitterende reis op 30/7 in Bree.
Het was een ongelofelijke reis
met veel herinneringen en prachtige momenten.
2200 km met Dolly, zonder één enkel probleem onderweg.
Dankuwel aan de kinderen om zo'n mooie reis te organiseren!
Jan & Lisette

23/7
120 km
naar Ault

22/7
120 km naar Honfleur

21/7
180 km naar Vierville-sur-mer,
langs de route van de landing
in Normandië

24/7
225 km naar Diksmuide.
Daar wacht de grootste verrassing!
Op de vakantieboerderij van Katrien en Filip,
waar de ganse familie vroeger meer dan 20x
op vakantie ging, werden Jan en Lisette
opgewacht door kinderen en kleinkinderen.
Er volgden nog 2 fijne dagen met de familie
in Nieuwpoort en Oostende.

